

10 don'ts in New York

Tips van rasechte New Yorkers zijn meer dan welkom als je de stad bezoekt. Helaas zijn er heel wat don'ts in de Big Apple. Deze tien mag je alvast van je lijstje schrappen.

Skip de (fiets)taxi

Ook al kom je ze op iedere straathoek tegen, stap niet in een fietstaxi. De bestuurders vragen hoge prijzen en je schreeuwt zo praktisch uit dat je een toerist bent. Ook taxi's kan je maar beter vermijden: te duur, eng en slecht voor het milieu.

Veilige en snelle verplaatsingen doe je met de metro. Bovendien is het goedkoop, continu in dienst en valt er gewoon meer te beleven. Wandelen kan natuurlijk ook. Wist je dat je een wandeling van Times Square tot Central Park maar 20 minuten duurt?

Laat de hot dog kar links liggen

Toegegeven, hot dog karren typeren New York. Echter profiteren de verkopers enkel van hongerige toeristen. Voedzaam kan je slappe worsten die uren stoven in een metalen doos immers niet noemen.

Toch trek in een snelle hap? Ga voor gourmet hot dogs. Zelfs de klassieke hot dog kreeg bij Katz's Delicatessen een gourmet make-over. Dogmatic opteert dan weer voor biologisch vlees met handgemaakte sausjes. Crif Dogs biedt natuurlijk gerookte worsten aan met een scala aan onorthodoxe toppings. Nog decadenter? Reserveer bij PDT en bestel een "Good Morning", een worst met spek, kaas en ei, en een Manhattan.

Het beste zicht krijg je niet op de Empire State Building

Het gebouw staat eerder in teken van lange wachtrijen en dure ticketprijzen. In de Rainbow Room, een bar op 65 hoog, kan je met een cocktail in de hand genieten van het zicht en het art deco interieur. Liever een alcoholvrije optie? Bezoek het observatie deck van het Rockefeller Center. Hetzelfde zicht als vanaf het Empire State Building, maar dan met kortere wachtrijen.

Koop geen cupcakes bij Magnolia Bakery

Na die welbewuste aflevering van Sex and The City is het koppen lopen in Magnolia Bakery. Eigenlijk proeven de cupcakes daar niet eens zo geweldig. Het alternatief? Stop bij Rocco's voor cannoli of bij Cupcake Café voor cupcakes.

Verspil je geld niet aan een paardenkoets rit door Central Park

Het leek misschien wel romantisch in de film Manhattan, maar de saaie paardenkoets rit door Central Park staat haaks op dat ideaalbeeld. Wil je het park echt ontdekken? Sta dan vroeg op voor een fikse wandeling door het park.

Aarzel niet om de brug over te steken voor een hap

Honger? Aarzel niet om de Brooklyn Bridge over te steken voor een hap. Het beste restaurant van New York vind je namelijk in Brooklyn. Bij River Café vul je je maag met overheerlijke en creatieve Amerikaanse kost. De prijs kan tellen, maar is het wel waard. Vergeet ook het spectaculair zicht niet. Het restaurant drijft namelijk op de East River en kijkt uit op de Brooklyn Bridge en Lower Manhattan. Voor amper \$3 bereik je vanuit Wall Street het restaurant met de watertaxi.

Ook al heb je honger, ga niet naar een restaurant op Times Square

Gezellig wat eten komt er op Times Square niet aan te pas met de opzichtige neon verlichting en prijzige ketens. Culinaire hoogstandjes vind je wel twee blokken verder, in de Hell's Kitchen buurt. Dan is het enkel nog een kwestie van kiezen. Pam Real Thai omvat de echte smaak van Bangkok, terwijl Argentijnse steaks op het menu pronken bij Chimichurri Grill. Ethiopische lekkernijen vind je bij Meskerem, Italiaanse zeevruchten bij Esca.

Lachen doe je niet in een Times Square comedy show

Aspirant cabaretiers proberen je op Times Square de comedy clubs in te lokken. Laat je niet vangen, want je krijgt er een humorloze show voorgeschoteld tegen een drankminimum. Toch staan er wekelijks mensen in de kou aan te schuiven om tickets te scoren voor Saturday Night Live. Tickets die dan niet eens garanderen dat je binnenmag.

Dan kan je beter naar Upright Citizens Bridgade in Chelsea trekken. Heel wat bekende sterren testen hier hun nieuw materiaal uit en nieuwkomers doen er een gooi naar succes vóór hun SNL debut. Qua prijzen heb je ook niks te klagen: tickets kosten amper \$8, terwijl je voor bier \$2 neertelt.

Shop niet in Century 21

Century 21 staat bekend om zijn grote kortingen op designermerken en zit dan ook tjokvol met agressieve toeristen. Dat levert onmogelijk een fijne shopervaring op.

Het alternatief, Lord & Taylor, loont wel de moeite. Het is er proper, rustig en het personeel helpt je goed verder. Daarenboven kan je er echte koopjes doen.

Don't: uitgaan in de Meatpacking District

Ook al is de Meatpacking District overdag de moeite waard, 's avonds blijf je er beter weg. Tenzij je natuurlijk wel graag omringd bent door giechelende meisjes en dronken kerels.

Plan liever een avondje uit in de Lower East Side. Enerzijds vind je er de hipste club van het moment, Kings County. Anderzijds zijn er gezellige uitgaansstraten als Smith Street of Bedford Avenue. Barbecueën en pinten pakken in de Brooklyn Ice House of hangen met hipsters in de K&M bar, het kan er allemaal.