

# 6 afraders in Londen

Een citytrip naar Londen gepland? Laat je dan vooral niet leiden door de reisbrochures. Deze Londense attracties zijn regelrechte afraders.

- 1. Madame Tussauds:** Madame Tussauds prijkt op zowat iedere reisbrochure. Net daardoor moet je lang wachten. In realiteit stelt het niet meer voor dan geduw en getrek, jengelende kinderen, talloze kinderwagens en hoge ticketprijzen. Gelukkig ogen de wassen beelden nog niet zo slecht. Toch bespaar je jezelf beter die tijd en moeite.
- 2. London Dungeon:** Ook de London Dungeon vermijd je maar beter. Of zeggen onrealistische wassen beelden, slechte acteurs en overmatig gebruik van nepbloed jou wel iets? Pas op, met kinderen of jongeren is de London Dungeon wel leuk. In andere gevallen opteer je beter voor een museum of een boek.
- 3. Big Ben:** Wie aan Londen denkt, denkt automatisch aan de Big Ben. Bezoeken zit er helaas niet in, want enkel inwoners van Groot-Brittannië mogen dit. Geen ramp, want in centraal Londen kan je de klok van overal spotten. Bovendien is het eigenlijk niet veel meer dan een grote klok.
- 4. HMS Belfast:** Dit oorlogsschip aan de Thames heeft zijn beste tijd gehad. Het stinkt en is lelijk & smal. Steek je kostbare tijd dus niet in een bezoek aan deze roestbak.
- 5. Sightseeing bus tour:** Aan de ene kant krijg je op de bekende rode bus de kans om Londen volledig te bezichtigen. Aan de andere kant zitten die bussen meestal afgeladen vol en krijg je er gebrekkige uitleg. Bovendien kost zo'n busticket heel wat. Het alternatief? Koop een Londen buskaart voor £3,90 en ontdek de stad op je eigen tempo.

**Aflossing van de wacht:** Op zich is de aflossing van de wacht wel leuk om te zien. De zoektocht naar een goede plek is minder vermakelijk. Ofwel sta je uren in de kou te wachten, ofwel zie je amper wat door de drukte.